



■ Η καταδίκη του Γαλιλαίου από την Τερά Εξέταση

«**Κι όμως είναι ψέμα!**»*

Άδικες κατηγορίες έναντιον του Χριστιανισμού

Μεσαίωνας!... Σκοταδισμός!... Θρησκευτικός φανατισμός!...

Συνηθισμένες κατηγορίες εις βάρος της Ἐκκλησίας: **Ἡ Ἐκκλησία, λένε, δὲν δέχεται τὴν ἐλευθερία σκέψης οὔτε τὴν ἐπιστημονικὴ ἔρευνα. Παράδειγμα ὁ Γαλιλαῖος. Ἐπειδὴ ἀνέτρεψε τὸ γεωκεντρικὸ σύστημα πὸν διδάσκει ἡ Ἁγία Γραφή, καταδικάστηκε σὲ θάνατο καὶ κάηκε στὴν πυρά. Ἐκείνος ὅμως ἀνυποχώρητος ψιθύρισε: «Κι ὅμως κινεῖται!»!**



Γαλιλαῖος Γκαλιλεῖ (1564-1642).

Ἀπὸ τότε ἡ καταδίκη τοῦ Γαλιλαίου ἀπὸ τὴν Τερά Εξέταση τῶν παπικῶν ἔγινε τὸ μόνιμο λάβαρο κατασυκοφάντησης τοῦ Χριστιανισμοῦ.

Ἡ ἱστορία ὅμως εἶναι κάπως διαφορετικὴ. Ἄς πάροουμε λοιπὸν τὰ πράγματα μὲ τὴν σειρὰ.

* * *

Πρῶτον: Ἡ ὑπόθεση τοῦ Γαλιλαίου δὲν ἐκτυλίχτηκε κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Μεσαίωνα, ἀλλὰ τὴν ἐποχὴ τῆς Αναγέννησης (δικάσθηκε τὸ 1633).

Δεύτερον: Ὁ Γαλιλαῖος δὲν ἀνέτρεψε κανένα σύστημα τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Ἡ Ἁγία Γραφή ἀναφέρεται στὴν φαινόμενη κίνηση τοῦ ἡλίου καὶ ὄχι στὴν πραγματικὴ.

Ἀντίθετα, αὐτὸς πὸν εἰσήγαγε στὴν νεότερη ἐποχὴ τὸ ἡλιοκεντρικὸ σύστημα ἦταν ὁ Πολωνὸς Ἀστρονόμος Κοπέρνικος (1473-1543), ὁ ὁποῖος ἦταν Κληρικὸς. Ἀλλὰ, ὁ Κοπέρνικος δὲν εἶδε κανενὸς εἶδους σύγκρουση ἀνάμεσα σ' αὐτὰ πὸν πίστευε ὡς Κληρικὸς καὶ σ' αὐτὰ πὸν πίστευε ὡς Ἐπιστήμονας.

Φαίνεται ὅμως, ὅτι οἱ σημερινοὶ ... φωστῆρες ἤξεραν περισσότερα καὶ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Κοπέρνικο.

Αὐτὸ πὸν ἀνέτρεψε ὁ Κοπέρνικος ἦταν τὸ γεωκεντρικὸ σύστημα τοῦ Ἑλληνα Ἀστρονόμου Πτολεμαίου (2ος αἰώνας π.Χ.),



«Αστρονόμος Κοπέρνικος:
Συνομιλία με τὸν Θεό».

Ζωγραφικὸς πίνακας τοῦ Πάν Μαρτέικο.

ὁ ὁποῖος πίστευε, ὅτι ἡ Γῆ ἦταν ἀκίνητη καὶ σφαιρική, ἐνῶ ὁ ἥλιος καὶ οἱ πλανῆτες περιφέρονταν σὲ ὁμόκεντρος κύκλους γύρω ἀπὸ τὴν Γῆ.

Ἀξίζει ἐπίσης νὰ σημειώσουμε, ὅτι αὐτοὶ ποὺ ξεκίνησαν τὴν πολεμικὴ ἐναντίον τοῦ Γαλιλαίου ἦταν οἱ Ἐπιστήμονες τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Πάντοβα, οἱ ὁποῖοι ἦταν προσκολλημένοι στὶς

ἀπόψεις τοῦ φιλοσόφου Ἀριστοτέλη, ποὺ δίδασκε καὶ αὐτὸς τὴν ἀκίνησι τῆς Γῆς. **Γ**ιὰ τοὺς κατήγορους τῆς Ἐκκλησίας ὅμως οὔτε ὁ Πτολεμαῖος οὔτε ὁ Ἀριστοτέλης ἀποτέλεσαν τροχοπέδη στὴν ἐξέλιξη τῆς ἐπιστημονικῆς γνώσης, ἀλλὰ μόνο ἡ ... Ἁγία Γραφή!

Τρίτον: Ὁ Γαλιλαῖος δὲν κάηκε σὲ καμία πυρά. Ἡ καταδίκη του ἦταν ὁ περιορισμὸς στὸ σπῆτι του. Ἔτσι ὁ Γαλιλαῖος πέθανε ἀπὸ φυσικὸ θάνατο σὲ ἡλικία 78 ἐτῶν στὴν ἔπαυλὴ του στὸ Ἀρτσέτρι τῆς Φλωρεντίας, ὀκτῶ χρόνια μετὰ τὴν δίκη του, συνεχίζοντας ἀνεμπόδιστα τὸ ἐπιστημονικὸ του ἔργο.

Τέτατον: Ὁ Γαλιλαῖος ποτὲ δὲν εἶπε τὴν φράση: «**Καὶ ὅμως κινεῖται!**» Πρόκειται περὶ μύθου, ὁ ὁποῖος ἐφευρέθηκε πολλὰ χρόνια ἀργότερα καὶ ἐπαναλαμβάνεται μέχρι καὶ σήμερα. Πρόκειται γιὰ μιὰ φράση ποὺ τοῦ ἔβαλαν στὸ στόμα του, προκειμένου νὰ ἐξωραϊσθεῖ ἡ εἰκόνα του, ἀφοῦ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς δίκης ὑποχώρησε καὶ καταδίκασε ὁ ἴδιος τὶς θεωρίες του!!!

* * *

Κλείνοντας, πρέπει νὰ σημειώσουμε, ὅτι ὁ Γαλιλαῖος, παρὰ τὸν διωγμὸ του ἀπὸ τὴν παπικὴ ἐκκλησία, δὲν ἦταν οὔτε καὶ ἔγινε ἄθεος.

Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ περίφημη ρῆση του, ὅτι «**τὸ βιβλίον τῆς φύσης εἶναι γραμμένον μὲ μαθηματικούς χαρακτήρες,**» ὑποδηλώνοντας ἔτσι τὸ μεγαλεῖο καὶ τὴν σοφία μὲ τὴν ὁποία εἶναι φτιαγμένος ὁ κόσμος.

Τὸ βιβλίον, στὸ ὁποῖο ἦταν γραμμένη ἡ παραπάνω ρῆση, ἀφιερώθηκε στὸν πάπα Οὐρβανὸ Ἡ' (1623-1644), ὁ ὁποῖος δέχτηκε τὴν ἀφιέρωση μὲ ἐνθουσιασμὸ καὶ ὑπῆρξε γιὰ πολλὰ χρόνια φίλος καὶ προστάτης τοῦ Γαλιλαίου. □

(*) Περιοδ. «Τὰ κρίνα», ἀριθμ. τεύχους 390/Ὀκτώβριος 2020, σελ. 10. • Ἐπιμέλ. ἡμετ.